

## Hoe onze Imaan te versterken in de maand ramadan?

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR)  
Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 02/06/2017

Beste gelovigen, het onderwerp van de preek van vorig week was “Benut de maand Ramadan en versterk jouw Imaan (geloof)”. In die preek hebben we onder andere het volgende gezegd: “Wanneer de band van iemand met Allah verslechtert of helemaal wordt verbroken, dan lijdt diegene zeker het grootste verlies. Er is namelijk geen grotere verliezer dan degene die zijn Imaan verliest”. Iedereen van ons dient dus bewust te zijn van dit ernstige gevaar en van het gevolg dat het hebben van een slechte band met Allah of zelfs het geen band hebben met Hem kan hebben. In de preek van vorig week hebben we ook gezegd dat de maand Ramadan het meest geschikte moment is om onze Imaan te versterken, gezien de zegeningen en de gunsten die deze maand met zich meebrengt. In de preek van vandaag proberen we stil te staan bij een aantal adviezen over “hoe we onze Imaan kunnen versterken en wat we daarvoor moeten doen”.

Beste gelovigen, iedereen van ons is zelf verantwoordelijk voor het versterken van zijn Imaan. Anderen kunnen jou helpen met motiveren en wellicht dingen leren die jij nog niet weet over de Islam, maar uiteindelijk ben jij degene die actie moet ondernemen. Allah zegt in de Koran:

[ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا  
أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَّنْ اهْتَدَىٰ فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا  
تَزُرُّ وَاِزْرَةً وَّزَرَ اٰخَرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ] الإسراء: 12-14.

[En alle zaken hebben wij duidelijk uiteengezet. En wij hebben voor ieder mens zijn (voorbestede) daden om zijn nek vastgemaakt. En op de Dag der Opstanding zullen wij voor hem een Boek tevoorschijn brengen, dat hij wijd open(geslagen) zal aantreffen. (Er zal tegen hem gezegd worden): “Lees jouw boek, jouw ziel volstaat op deze dag als berekenaar tegen jou”. Wie geleid wordt, wordt slechts geleid ten bate van zichzelf. En degene die afdwaalt, dwaalt slechts ten nadele van zichzelf af. En wij zullen (jullie) niet bestraffen voordat wij een boodschapper hebben gezonden (om jullie te waarschuwen] (Hoofdstuk 17: Vers 12-14)

Wanneer je jouw Imaan versterkt, dan ben jij degene die daar profijt van zal hebben en als je dat niet doet, dan ben jij degene die daar last van zal hebben.

Beste gelovigen, het geloof versterken doe je niet alleen door willen of hopen. Na de hulp en de leiding van Allah (ta3ala) wordt de Imaan sterker door het verrichten van goede daden en het vermijden van slechte daden. Met goede daden bedoelen wij daden die bevolen zijn in de Islam en met slechte daden bedoelen we daden die verboden zijn in de Islam. In de maand Ramadan wordt de Imaan van de meesten van ons sterker, Alhamdu lillah. Er worden meer goede daden verricht en er worden ook meer slechte daden nagelaten vergeleken met andere periodes buiten de maand Ramadan. Maar wat we graag willen is dat onze Imaan altijd sterker blijft en niet alleen in de maand Ramadan. Om onze Imaan altijd sterker te houden zijn de volgende punten van uiterste belang:

- Zuiver jouw intentie voor Allah (ta3ala). Het is heel goed dat je de Islam meer praktiseert in de maand Ramadan. Je bent meer betrokken bij de moskee, je vast Alhamdu lillah, ik ga er vanuit dat je jouw gebed verricht, je luistert naar de Koran en je doet veel andere goede dingen. Tegelijkertijd vermijdt je in deze maand heel veel verwerpelijke zaken. Maar waarom doe je dit allemaal beste gelovige? Als je dit bijvoorbeeld alleen doet omdat iedereen het ook doet of omdat je het gewend bent te doen in de maand Ramadan, dan is dit fout, want jouw intentie is dan verkeerd. Als je iets doet of nalaat dan moet je dit omwille van Allah doen en voor Hem alleen, anders krijg je hier geen beloningen voor. Luister goed naar deze overlevering van de profeet (vzmh) waarin hij het volgende heeft gezegd: **“Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper. En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd”** (Al Boekharie en Moslim). Zuiver jouw intentie daarom voor Allah. Als je iets doet, doe het dan alleen voor Allah en als je iets nalaat, laat het dan na alleen voor Allah. Slechts met deze intentie wordt je voor alles wat je doet en voor alles wat je nalaat beloond.

- Naast dat onze intentie alleen voor Allah moet zijn, moet deze intentie ook voor altijd zijn en niet tijdelijk. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, beste gelovigen, dat sommige mensen tijdens de maand Ramadan stoppen met het plegen van een bepaalde zonden, maar dat hun intentie is terug te keren naar deze zonden gelijk na de Ramadan! Niemand weet wat mijn of jouw intentie is. Dat weet alleen jij en Allah (ta3ala). Maar één ding dienen we allemaal te weten: **Berouw tonen voor een bepaalde periode is geen oprecht berouw!!!** Eén van de voorwaarden van een oprecht berouw is dat degene die berouw toont dit voor altijd moet doen en niet voor een bepaalde periode. Wil je dat Allah jouw berouw aanvaardt en jouw daden accepteert? Heb dan de intentie om nooit terug te keren naar die zonden waarmee jij bent gestopt.
- Om onze Imaan te versterken zijn twee dingen van belang: Het nakomen van onze plichten en het nalaten van wat verboden is. Alleen één van deze twee zal niet genoeg zijn om dichterbij Allah te komen. Ik zeg dit, beste broeders en zusters, omdat ik zie dat sommige moslims heel goed zijn in het nakomen van hun plichten: ze vasten, bidden op tijd, geven hun *zakat* en misschien hebben ze ook de hadj verricht... maar tegelijkertijd plegen ze allerlei zonden, zelfs de grote zonden. En dat kan en mag niet beste gelovigen. Als je jouw religieuze verplichtingen op een juiste manier nakomt, dan moet dit een positief effect op jou hebben. Het moet jou van het slechte weerhouden. Bovendien zal je door het plegen van zonden jouw *hasanaat* kwijtraken. Wees daarom op je hoede en vermijd de zonden ook naast het nakomen van je plichten om jouw Imaan te versterken en dichterbij Allah te komen.
- Verricht zoveel mogelijk goede daden. Benut alle minuten van deze maand. Je kan heel veel verschillende goede daden verrichten en daarmee veel *hasanaat* verdienen. Luister goed naar de volgende overlevering van de profeet (vzvh) waarin hij een aantal goede daden opsomt. **Aboe Dharr heeft gezegd: "Ik vroeg: "O Boodschapper van Allah, wat behoedt een persoon van het Hellevuur?" Hij antwoordde: "Het geloof in Allah." Ik vroeg: "O Boodschapper van Allah, zijn er daden die dat geloof moeten vergezellen?" Hij antwoordde: "Hij dient uit te geven van hetgeen Allah hem heeft geschonken." Ik vroeg: "O Boodschapper van Allah, wat als diegene arm is en niets heeft om te geven?" Hij antwoordde: "Hij dient het goede te verkondigen en het kwade te verbieden." Ik vroeg: "O Boodschapper van Allah, wat als een persoon niet het goede kan opdragen en het kwade kan verbieden?" Hij zei: "Hij dient de hulpeloze te helpen (de onwetende en degene die niet kan**

voorzien in levensonderhoud).” Ik vroeg: “Wat als diegene zelf hulpbehoevend is en niets kan doen?” Hij zei: “Hij dient degene te helpen die onrecht is aangedaan.” Ik zei: “Wat als hij zwak is en hem die onrecht is aangedaan niet kan helpen?” Hij zei: “Wil je niets van het goede overlaten dat jouw vriend kan verrichten?! Laat hem wegblijven van het schaden van mensen.” Ik vroeg: “O Boodschapper van Allah, als hij dat doet, zal hij dan het Paradijs binnentreden?” Hij zei: “Er is geen gelovige die streeft naar één van deze eigenschappen of ik zal hem mijn hand reiken en het Paradijs binnenleiden.” (Al-Bayhaqi)

- Ondanks dat we dienen te streven om zo veel mogelijk goede daden te verrichten, dient men meer aandacht te schenken aan wat verplicht is zoals het verrichten van de vijf gebeden en nadat men zijn plichten nakomt, dient hij/zij te streven om zo veel mogelijk aanbevolen goede daden te verrichten. Allah zegt in de volgende *hadith Qudsi*: “...er is niets waarmee Mijn dienaar dichter tot Mij kan komen dan door (het verrichten van) datgene dat Ik hem heb opgelegd. En Mijn dienaar blijft steeds dichter bij Mij komen door (het verrichten van) optionele daden van aanbedding, totdat Ik hem liefheb. En als Ik hem liefheb, dan zal Ik zijn gehoor zijn waarmee hij hoort, zijn zicht waarmee hij ziet en zijn hand waarmee hij toeslaat en zijn voet waarmee hij loopt. En als hij Mij iets vraagt, dan zal Ik hem (dit) zeker geven. En als hij toevlucht tot Mij zoekt, dan zal Ik hem (dit) geven...”(al-Boekhaarie)
- Als laatste, beste gelovigen, dienen we meer aandacht te schenken aan de Koran, omdat de maand Ramadan de maand van de Koran is. Sta even stil bij jouw plichten tegenover de Koran en vraag jezelf af of jij deze plichten nakomt. Hoe vaak lees je de Koran? Hoe vaak luister je naar de Koran? Hoeveel van de Koran ken je uit je hoofd? En wat betekent de Koran voor jou? Beste gelovige, stop met het verspillen van jouw tijd achter de televisie of op facebook of ergens anders wat nutteloos is. Benut deze maand optimaal en geef meer aandacht aan de Koran.