

Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten.

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR)
Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 23/06/2017

Beste gelovigen, in de tweede preek van onze serie preken “het gedrag en de manieren van een moslim”, heb ik het volgende gezegd: “Vanuit Islamitisch oogpunt houdt goed gedrag en goede manieren in dat een moslim zich netjes en op de juiste manier gedraagt tegenover alle mensen, ongeacht hun geloof, ras of afkomst”. Daarnaast houdt het hebben van goed gedrag ook in dat men zich goed en netjes tegenover Allah (onze Schepper) gedraagt. Met andere woorden: men kan pas een goede moslim zijn, wanneer hij zijn plichten tegenover zijn medemens nakomt, maar ook zijn plichten tegenover Allah.

Wanneer we het dus hebben over de manieren en het gedrag van de moslim, dan bedoelen we ook de eigenschappen die de moslim dient te bezitten die hij tegenover (ta3ala) dient te tonen. Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten, is één van deze eigenschappen.

Beste gelovigen, hopen op de barmhartigheid van Allah, houdt in dat de moslim positief over Allah denkt en altijd op zijn allesomvattende barmhartigheid en gunst moet blijven hopen. De moslim mag nooit wanhopen of denken dat hij niet in aanmerking zal komen voor deze barmhartigheid. Ongeacht de zonden die men pleegt en hoe groot de zonden van een dienaar mogen zijn, de moslim dient altijd op de barmhartigheid van Allah te hopen. Wanneer iemand denkt dat Allah hem niet zal vergeven, dan maakt hij het moeilijker voor zichzelf en zal hij door deze gedachten echt geen recht meer hebben op de barmhartigheid van Allah. In een hadith Qoedsi heeft Allah het volgende gezegd:

“Ik ben zoals Mijn dienaar denkt, dat Ik ben (Ik ben zoals Mijn dienaar verwacht dat Ik ben). Ik ben bij hem als hij Mij noemt(gedenkt). Als hij Mij in zichzelf noemt, dan noem Ik hem in Mijzelf, als hij Mij in een gemeenschap noemt, dan noem Ik hem in een gemeenschap, die beter is. En als hij zich een handbreedte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij een armlengte naar hem toe, en als hij zich een armlengte naar Mij toe wendt, dan wend Ik Mij met de

wijdte van uitgespreide armen naar hem toe. En als hij naar Mij toe komt lopen, dan kom Ik naar hem toe rennen.” (AlBoechari en Moeslim)

Beste gelovigen, ondanks dat Allah (ta3ala) ons niet nodig heeft en geen enkel profijt aan onze aanbidding en inzet heeft, behandelt Hij ons op deze prachtige manier. Wanneer wij besluiten dichter tot Hem te komen dan komt Hij (ta3ala) op een betere manier dichter tot ons met zijn gunsten, zegeningen, genade en hulp. Iedereen die stilstaat bij deze hadith en deze goed probeert te begrijpen, zal zeker niet meer aarzelen om actie te ondernemen om dichter tot Allah te komen.

Deze genoemde hadith Qoedsi geeft ook aan dat vergeving en de acceptatie van berouw door de Almachtige, afhangt of Zijn dienaar echt gelooft dat Allah vergevend en genadevol is. Met andere woorden, als je gelooft dat Allah jou gaat vergeven, dan vergeeft Hij jou zeker, maar als je daarover twijfelt dan vergeeft Hij jou niet.

Beste gelovigen, hopen op de barmhartigheid van Allah moet wel gepaard gaan met het verrichten van goede daden en het vermijden van slechte daden. Allah zegt in de koran:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) البقرة: 218.

Voorzeker, degenen die geloven en degenen die emigreren en streven op de weg van Allah, zij hopen op de barmhartigheid van Allah. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig. 02:218.

Dit vers geeft het juiste begrip van ‘hopen op de barmhartigheid van Allah’ aan. De mensen die Allah in dit vers heeft genoemd, geloofden in Allah, emigreerden omwille van Allah en streefden op de weg van Allah en tegelijkertijd hoopten ze op de barmhartigheid van Allah. En zo hoort het ook te zijn. Want hopen op de barmhartigheid van Allah zonder Allah te gehoorzamen is spotten met Allah (ta3ala)!

Alhasan Albasri heeft hierover het volgende gezegd: “Aliman (het geloof) is niet alleen hopen, Aliman moet vast in het hart zijn en vertaald worden in het verrichten van goede daden. Sommige mensen hebben het hopen op de barmhartigheid van Allah verkeerd begrepen en zo hebben ze het aardse

leven verlaten zonder enige goede daden te verrichten. Zij beweerden dat ze op de barmhartigheid van Allah hoopten en het goede van Hem verwachtten maar ze logen, want iemand die het goede van Allah verwacht, moet goed doen.”

Allah zegt:

(فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا) الكهف:110.

Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, laat hem goede daden verrichten en laat hem bij de aanbidding van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen 18:110.

Beste gelovigen, hopen op de barmhartigheid van Allah, houdt meer in dan het hopen op de vergeving van zonden. Het houdt bijvoorbeeld ook in dat wanneer de moslim een du3a (smeebede) verricht, hij dit met vastberadenheid dient te doen. Hij dient ook de zekerheid te hebben dat Allah zijn du3a zal aanvaarden en accepteren. De profeet heeft ons het volgende hierover gezegd:

“Niemand van jullie hoort te zeggen: O Allah, vergeef mij als u wilt. O Allah wees genadig voor mij als u wilt, maar hij (de dienaar) behoort altijd smeebede te doen naar Allah met vastberadenheid, want niemand kan Allah dwingen iets te doen tegen zijn wil.” (Al Boekhari en Moslim).

In een andere versie zegt de profeet (vzmh):

“Een persoon behoort smeebede te doen tot Allah met vast vastberadenheid, want niks is te veel voor Allah” (Moslim)

Wanner we een du3a verrichten, dan hoeven we geen (in sha Allah) eraan toe te voegen. Wij moeten ervan uitgaan dat Allah 100% onze smeebeden verhoort omdat Hij dit ons heeft beloofd en omdat niets teveel is voor Hem. de boodschapper van Allah heeft gezegd:

“Elke moslim op aarde die Allah aanroept, zal door Allah verhoord worden of Hij bespaart hem een gelijkwaardig kwaad, op voorwaarde dat zijn vraag geen zonde is of dat zijn vraag inhoudt dat de familiebanden verbroken

worden". Een man vroeg : "moeten we dus overvloedig veel vragen?" "Allah bezit meer dan wat jij kan vragen," antwoordde hij (vzmh). (At-Tirmidhi).

In een andere versie werd het volgende toegevoegd:

"of Hij rekent hem het gelijkwaardige aan goede daden aan" Al-Hakim.

Wanneer je dan Allah om iets vraagt, vraag Hem dan om Al-Firdaws (het hoogste niveau in Paradijs). Want niets is te veel voor Allah.

Beste gelovigen, hopen op de barmhartigheid van Allah houdt ook in dat we ervan uit moeten gaan dat Allah (ta3ala) onze goede daden zoals gebeden, vasten en aalmoezen zal accepteren. Allah zegt hierover:

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) الكهف:30.

Degenen die geloven en goed werk verrichten zullen Wij hun beloning ervan niet verloren laten gaan 18:30.

In een andere hoofdstuk zegt Allah:

(إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) يوسف:90.

Voorwaar, wie (Allah) vreest en geduldig is: voorwaar, Allah doet de beloning van de weldoeners niet verloren gaan. 12:90.

De moslim dient zich dus geen zorgen te maken om het accepteren van zijn smeekbeden, zijn berouw en zijn goede daden. Wanneer men aan de voorwaarden voldoet, dan wordt dit allemaal door Allah geaccepteerd. De vraag die éénieder van ons aan zichzelf moet stellen is, of hij/zij wel aan de noodzakelijke voorwaarden voldoet om in aanmerking te kunnen komen voor de acceptatie en barmhartigheid van Allah. Dat is waar het om gaat beste broeders en zusters. Sta even stil bij jouw daden, jouw intentie en jouw band met Allah ta3ala en reflecteer op jezelf. Als je aan de voorwaarden voldoet, dan hoef jij je geen zorgen te maken. Maar, wie van ons durft te zeggen dat hij aan alle voorwaarden voldoet? Daarom dient men naast het hopen op de barmhartigheid van Allah ook bang te zijn dat we misschien niet aan alle voorwaarden voldoen.

Beste broeders en zusters, als laatste dienen we datgeen wat we voor onszelf hopen, voor anderen ook te hopen. We hopen bijvoorbeeld dat Allah onze zonden vergeeft en onze goede daden accepteert. Dit dienen we ook voor anderen te hopen en te wensen. Wat heb jij te verliezen als Allah zijn dienaren vergeeft en hen Zijn barmhartigheid schenkt? Het zal niet ten koste gaan van jouw plek in het paradijs. Wees daarom iemand die het goede en de barmhartigheid van Allah voor iedereen wenst. Luister goed naar deze overlevering van de profeet (vzmh) waarin hij het volgende heeft gezegd:

“Wanneer iemand zegt: “Wallahi, Allah zal die en die niet vergeven,” zegt Allah: “Wie is Degene die in Mijn Naam (zweert) dat Ik die en die niet zal vergeven? Waarlijk, Ik heb die en die vergeven en jouw (eigen) daden onvruchtbaar verklaard.” (Moslim).

Beste gelovigen, ondanks alle moeilijkheden en beproevingen die de moslim kunnen treffen, moet hij/zij altijd op de genade van Allah en op het goede blijven hopen. Voor Allah is namelijk niets onmogelijk. Hij kan alles. Luister goed wat de profeet Yaqoeb tegen zijn zoons heeft gezegd. Allah zegt in de Koran:

(يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ) يوسف: 87.

O mijn zonen, gaat heen om nieuws in te winnen over Youssoef en zijn broeder en wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, niemand wanhoopt aan de Genade van Allah, behalve het ongelovige volk. 12:87.

Omdat Yaqoeb niet aan de genade van Allah wanhoopte, heeft Allah zijn wens vervuld en mocht hij na al die jaren zijn zoon Yoessoef weer zien.

O Allah we vragen U om Al-Firdaws en uw tevredenheid. We vragen U, U te mogen zien in het Paradijs. Vergeeft onze zonden O Allah en accepteer onze daden. Bescherm ons tegen de Hel. We zijn niet zeker of onze daden aan alle acceptatievoorwaarden voldoen. Daarom vragen wij U om ons te behandelen op basis van uw allesomvattende barmhartigheid en niet op basis van onze tekortkomingen. Aamien.

وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ

