

Wat zijn de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden?

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR)
Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 07/07/2017

Beste gelovigen, het is de meeste van ons helaas niet gelukt om hetzelfde geloofsniveau en dezelfde vroomheid die we tijdens de maand Ramadan hadden te behouden. En zo keren velen van ons helaas terug naar het plegen van zonden na de maand Ramadan, nadat ze er tijdens de maand Ramadan mee zijn gestopt. Daarom zullen we vandaag even stilstaan bij de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden om ons er bewust van te worden, in de hoop dat dit uiteindelijk zal leiden tot het altijd en overal wegblijven van het plegen van zonden en niet alleen in de maand Ramadan.

Beste broeders en zusters, de naam van onze godsdienst is Islam. Het woord "Islam" betekent (taalkundig): totale overgave. De moslim is dus degene die zich totaal overgeeft aan Allah. Allah zegt in de Koran:

[قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ]
[الأنعام: 162-163]

[Zeg: "Voorwaar, mijn salat, mijn aanbedding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer van de Werelden Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen (te verkondigen). En ik ben de eerste van de Moslims.] (Hoofdstuk 6: Vers 162-163)

Wanneer de moslim zich totaal overgeeft aan Allah, dan doet hij dit omdat hij/zij in Hem gelooft en Hem vertrouwt. De moslim gelooft dat al het goede zit in de gehoorzaamheid van Allah en dat al het slechte in de ongehoorzaamheid van Allah zit. Alles wat Allah ons heeft bevolen is goed voor ons en is voor ons belang en alles wat Hij ons heeft verboden is niet goed voor ons en is niet voor ons belang. Allah zegt hierover in de Koran:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ] الأنفال: 24

[O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allah en aan de Boodschapper wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft] (Hoofdstuk 8: Vers 24)

En Hij zegt in een andere hoofdstuk:

[الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا أُمُّهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ]
[الأعراف:157]

[(Zij zijn) degenen die de Boodschapper van Allah volgen, de ongeletterde Profeet waarover bij hen, in de Taurat en in de Indjil, geschreven is. Hij beveelt hun het behoorlijke en hij verbiedt hun het verwerpelijke, en hij staat hun de goede dingen toe en hij verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is neergezonden, zij zijn degenen die welslagen] (Hoofdstuk 7: Vers 157)

Het feit, beste broeders en zusters, dat we dit soms niet kunnen zien en niet kunnen begrijpen, is omdat onze kennis en ons begrip erg beperkt is. Soms raakt men ook blind door het volgen van zijn lusten en begeertes en daardoor dingen en zaken niet goed kan zien of beoordelen zoals ze in het echt zijn. Hierdoor kan een individu vervolgens geen onderscheid meer maken tussen wat goed en wat slecht is, wat waarheid en wat vals is. En dit is al één van de gevaarlijke gevolgen en effecten van het plegen van zonden, namelijk wanneer de natuurlijke aanleg van een individu en zijn maatstaf aangetast worden en daardoor dingen niet meer helder kan beoordelen!

Beste gelovigen, wanneer men iets doet wat Allah hem heeft verboden of iets nalaat wat Hij hem heeft bevolen, dan is er sprake van het plegen van een zonde. Hoe meer overtredingen je maakt, hoe meer zonden je pleegt. En omdat de overtredingen verschillen, verschillen ook de zonden en verschillen ook de straffen. Er zijn verschillende factoren die hierin een rol spelen, waaronder de zwaarte van de overtreding, het herhalen van de overtreding en ook de persoonlijke situatie van de zondaar, hiermee wordt onder andere zijn kennis, zijn intentie, zijn vermogen en zijn motivaties bedoeld. Maar, hoe het ook mag zijn, dient de moslim zijn best te doen om weg te blijven van alle zonden. Het plegen van zonden kent namelijk heel

veel negatieve gevolgen en effecten. We zullen nu even stilstaan bij enkele van deze negatieve gevolgen en effecten:

- Het plegen van zonden verbreekt de band tussen jou en Allah en dat is op zich alleen al het ergste wat je kan overkomen. Wanneer Allah boos op jou wordt en niet meer van jou houdt door het plegen van zonden. Welke consequenties en gevolgen zal dit voor jou hebben in dit wereldse leven en in het hiernamaals? Hoe kan jij jouw doelen bereiken hier en daar terwijl je jouw band met Allah hebt verbroken? Wie anders dan Hij kan jou helpen? Wie anders dan Hij kan jou leiden? Wie anders dan Hij kan jou vergeven? En wie anders dan Hij kan jou tegen het slechte in dit wereldse leven en in het hiernamaals beschermen?
- Wanneer je de zonden steeds herhaalt dan zal je dat na verloop van tijd als normaal beschouwen totdat deze zonden voor jou geen betekenis meer zullen hebben. Wanneer iemand zijn zonden als normaal gaat zien en niet meer als zonden, dan zal hij er ook niet mee stoppen. Ook al wordt hij/zij aangeraden om die zonden te verlaten, zal hij wellicht zeggen: “Wat doe ik dan verkeerd?” Ondanks dat hij verkeerd bezig is en de zonden die hij pleegt grote zonden kunnen zijn, zal hij dit allemaal als normaal blijven zien! En dit is één van de gevaarlijkste gevolgen van het plegen en herhalen van zonden. Ibn Mas’ood (radiallahoe anhoe) heeft gezegd:

“Waarlijk, de gelovige ziet zijn zonden alsof hij aan de voet van de berg staat, bang dat deze op hem zal vallen, en de zondaar ziet zijn zonden als een vlieg die voorbij zijn neus vliegt, en die hij probeert te verwijderen door met zijn hand heen en weer te bewegen”

- Het plegen van zonden veroorzaakt moeilijkheden en verhindert het levensonderhoud. Allah zegt in de Koran:

[وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ] الطلاق: 03-02

[En wie Allah vreest, die zal Hij een uitweg verschaffen En Hij zal hem onderhouden vanwaar hij het niet verwacht]

(Hoofdstuk 65: Vers 2-3)

In deze verzen laat Allah ons weten dat *Taqwa* (vrees voor Allah) voor het oplossen van problemen en voor levensonderhoud zorgt. Het tegenovergestelde van *Taqwa*, namelijk het plegen van zonden, zorgt voor armoede en allerlei ellende. Allah heeft gezegd:

[وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ] النحل: 112

[En Allah geeft een voorbeeld: een veilige en rustige stad had haar voorzieningen overvloedig van iedere plaats gekregen en was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah, Allah deed haar honger en angst proeven wegens wat zij plachten te bedrijven] (Hoofdstuk 16: Vers 112)

Dit geldt, beste broeders en zusters, voor personen, gezinnen, gemeenschappen en alle mensen die zonden plegen en Allah niet gehoorzamen.

- Het plegen van zonden erft vernedering en laagheid. Eer, in zijn geheel, ligt in de gehoorzaamheid van Allah. Allah zegt in de koran:

[وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ] يونس: 27.

[En degenen die slechte daden verrichten: de vergelding van de slechte daad is met het daaraan gelijke, en vernedering, bedekt hen. Er zal voor hen tegen Allah geen verdediger zijn. Het is alsof hun gezichten zijn bedekt met stukken van de nacht, als een duisternis. Zij zijn de bewoners van de Hel, zij zijn daarin eeuwig levenden] (Hoofdstuk 10: Vers 27)

Als iemand zonden steeds meer herhaalt, dan verbergt Allah zijn zonden niet meer, ook al probeert hij/zij dit te verbergen, zal Allah de anderen op verschillende manieren dit laten weten. En zo wordt men betrappt met zijn zonden en wordt hij/zij ook vernederd. Als de zondaar de vernedering in dit wereldse leven toch kan voorkomen, dan zit de grootste en ergste vernedering in het hiernamaals hem op te wachten.

- Het plegen van zonden doet het hart van de mens bedekken en verzegelen, waardoor de vermaningen geen effect op hem zullen hebben. Dit komt doordat deze het hart niet kunnen bereiken. Het hart is dus bedekt en verzegelt door het plegen van zonden. Allah zegt in de Koran:

[كَلَّا ۚ بَلْ سَرَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ] المطففين: 14

[Nee! Wat zij plegen te doen heeft zelfs hun harten bedekt]
(Hoofdstuk 83: Vers 14)

Het is jammer genoeg zo, beste broeders en zusters, dat dit bij velen van ons het geval is. We luisteren vaak naar de preken en lezingen, maar als je kijkt wat voor effect het laat op ons, dan is het heel weinig en misschien wel helemaal geen effect! Dit komt doordat die lezingen en preken en Koranrecitaties onze harten niet bereikt. De harten zijn bedekt en verzegeld. Verschoon jouw hart daarom door het vermijden van zonden zodat de preken en lezingen en alle vermaningen jouw hart zullen bereiken en je er echt profijt van zult hebben.

Beste gelovigen, als laatste, dienen we even stil te staan bij het verhaal van onze vader Adam (vzmh). Hoe hij in het paradijs was voordat hij van de boom at? En wat er daarna met hem gebeurde nadat hij zijn zonde had gepleegd en hoe hij zijn fout heeft gecorrigeerd. Adam was in het paradijs, hij mocht van allerlei genietingen van het paradijs genieten. Allah zei tegen Hem:

[فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ] طه: 117-119

[Daarop zeiden Wij: "O Adam, voorwaar, dit is zeker een vijand van jou en jouw vrouw. Laat hem daarom jullie niet uit het Paradijs verdrijven, want dan zal jij zeker ongelukkig worden. Voorwaar, daarin is voor jou geen honger en jij bent er niet naakt. Jij hebt er zeker geen dorst en jij wordt er niet blootgesteld aan hitte] (Hoofdstuk 20: Vers 117-119)

Maar ondanks de waarschuwing en het verbod van Allah, hebben Adam en Eva van de boom gegeten. Vanwege hun zonde werden ze naakt (hun schaamte werd voor hen zichtbaar) en moesten ze vervolgens het paradijs uit!

Maar onze vader Adam (vzmh) heeft het wel weer goedgemaakt met Allah. Hij vroeg Hem om vergiffenis en Allah heeft hem vergeven. Allah zegt hierover:

[فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ] البقرة:37.

[Toen ontving Adam woorden van zijn Heer. Dus wendde Hij zich genadig tot hem, voorzeker Hij is de meest berouw aanvarende, de meest barmhartige] (Hoofdstuk 2: Vers 37)

Weten jullie, beste broeders en zusters, wat deze woorden waren? Het waren de volgende woorden:

[قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] الأعراف:23

[Zij zeiden: “Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren”] (Hoofdstuk 7: Vers 23)

Herhaal deze woorden ook beste broeders en zusters en vraag Allah om vergiffenis zoals onze vader Adam en onze moeder Eva dit ook hebben gedaan.

وصلی اللہ علی سیدنا محمد