

Hoe houd ik mijn imaan (geloof) sterk tijdens de vakantieperiode?

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR)
Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 14/07/2017

Beste broeders en zusters, de zomervakantie is aangebroken en veel van ons gaan op vakantie. Het geloofsniveau van velen van ons daalt in deze periode, vooral van degenen die op vakantie zijn gegaan. In deze vrijdagpreek, die op de laatste dag van het huidige schooljaar in Zuid-Nederland valt, zal ik (in sha Allah) proberen een paar adviezen aan jullie en aan mezelf mee te geven, over hoe wij onze imaan (geloof) sterk kunnen houden tijdens de vakantieperiode.

Beste gelovigen, het geloof beleven en praktiseren thuis of in jouw woonplaats of in een omgeving die je heel goed kent, is anders dan wanneer je dit ergens anders doet. Tijdens de vakantie bijvoorbeeld, bevind je je in een onbekende omgeving. Je kent de meeste mensen daar niet. Jouw ritme en gewoontes zijn anders geprogrammeerd. Je bent heel vaak afhankelijk van anderen. Je kent de moskee, de imam en de moskeebezoekers niet zo goed. Je voelt je makkelijk minder aangetrokken tot de moskee. In sommige gevallen is er helemaal geen moskee in de buurt. Om deze redenen is er haast geen sociale controle en hierdoor krijgt men mogelijk meer de neiging om al-haram zaken (wat verboden is in de islam) te plegen. Daarbij is het helaas ook zo dat zaken die verboden zijn in de Islam, in veel vakantie landen goedkoper en makkelijk te verkrijgen is dan hier, zelfs in sommige Islamitische landen, jammer genoeg!!!

Er zijn dus zoals gezegd meerdere oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat ons geloof zwakker wordt tijdens de vakantie. Wees hier van bewust! De Islam houdt rekening met de instabiele situatie van de reiziger die door het reizen kan ontstaan. Zo zijn er een aantal religieuze verplichtingen lichter en makkelijker gemaakt voor de reizigers. Denk bijvoorbeeld aan het inkorten en samenvoegen van het gebed en aan het niet hoeven vasten tijdens de maand Ramadan. En het is ook niet voor niets dat onze geliefde Profeet (vz mh) ons heeft geleerd om tijdens het afscheid nemen, een du3a (smeekbede) te doen voor diegenen die gaat reizen.

Anas heeft overgeleverd dat er een keer een man naar de Profeet (vz mh) kwam die wilde gaan reizen. Hij zei: "O Boodschapper van Allah, ik ga op reis, geef me voorzieningen." De Profeet (vz mh) antwoordde: "*Moge Allah je voorzien van vroomheid (taqwa).*" De man zei: "Geef me meer

voorzieningen.” De Profeet (vzmh) zei: “*En moge Allah je zonden vergeven.*” De man zei: “Geef me meer.” De Profeet (vzmh) antwoordde toen: “*En moge Allah je het goede schenken, waar je ook bent*” (At-Tirmidhi)

Beste gelovigen, de volgende punten kunnen ons in sha Allah helpen indien we onze imaan sterk willen houden tijdens onze vakantieperiode:

Allereerst dient men de vakantie te beschouwen als een gunst van Allah en Allah daarvoor te bedanken.

Het feit dat je met vakantie bent, betekent dus dat je werkt of studeert. Dat is al iets wat niet iedereen heeft. Er zijn heel veel mensen in de wereld die geen werk kunnen vinden of geen studie kunnen volgen. En er zijn ook mensen die wel werk hebben maar zoiets als vakantiedagen kennen zij niet. Laat staan dat zij vakantiegeld krijgen of zelfs doorbetaald krijgen tijdens vakantie. Wanneer ze enkele dagen zouden stoppen met werken zouden zij al in financiële problemen raken. Vakantie is dus een gunst en het feit dat je betaald word tijdens jouw vakantie is ook een gunst. Wees Allah daarom dankbaar voor jouw vakantie en voor het geld waarmee je jouw vakantie bekostigd. Maar vergeet niet dat Allah eenieder van ons zal ondervragen over alle gunsten die Hij ons heeft geschonken, waaronder ons geld: Waar heb je het geld vandaan gehaald en waar heb je het geld aan uitgegeven? Bereidt jezelf dus voor op het antwoord dat je gaat geven aan Allah als je het geld aan iets harams gaat besteden! Wees op je hoede en gebruik jouw vakantie alleen om Allah te dienen en Hem voor Zijn gunsten te bedanken en juist niet om Zijn grenzen te overschrijden.

Het tweede punt dat we ons moeten realiseren is dat de teller van jouw goede en slechte daden niet stopt tijdens de vakantie! Een gelovige, beste broeders en zusters, werkt voor zijn twee werelden, voor het aardse leven en voor het hiernamaals. Tijdens de vakantie neemt men rust van het werk voor het aardse leven. Hij stopt tijdelijk met zijn werk of studie. Maar het werk voor het hiernamaals moet gewoon doorgaan. De engelen die jouw goede en slechte daden noteren, stoppen niet met het noteren van jouw daden. Zij nemen geen vakantie! Misschien denk je, omdat je ver van huis bent, dat er geen mensen bij zijn die jou kennen. Maar wees er van bewust dat Allah er wel altijd bij is! En Hij houdt alles in de gaten. Je wordt tijdens jouw vakantie nog steeds beloond voor het goede en nog steeds bestraft voor het slechte. Onderhoudt jouw gebeden tijdens jouw vakantie dan ook, bezoek jouw familieleden, steun de arme mensen en de mensen die het minder hebben, verricht zoveel mogelijk goede daden en waak over de voorschriften van Allah en vrees Hem waar je ook bent!

Het derde punt dat we voor ogen moeten houden is dat we afstand dienen te nemen van alles wat ons naar het slechte pad kan leiden. De mens is van nature zeer zwak beste broeders en zusters. Onze verlangens en begeerten en de Haram zaken die door de satan zo aantrekkelijk voor ons worden gemaakt, maken ons zwak. Het is daarom van belang voor iedereen die zijn imaan wilt beschermen om niet alleen afstand te nemen van wat haram is, maar ook van alles wat naar al-haram kan leiden. Vermijdt dus daarom alle soorten vriendschappen, gezelschappen, plaatsen, evenementen en contacten die naar zonden kunnen leiden. En zoek in plaats daarvan naar gelegenheden en gezelschappen waarin je jouw imaan tijdens de vakantie ook kan versterken. Blijf dus in contact met de moskeeën en luister naar de koran en naar lezingen.

Ten vierde dienen we van onze vakantie gebruik te maken om van andere mensen te leren. Reizen kost soms veel moeite beste broeders en zusters, maar er zijn ook veel voordelen in het reizen, je ontmoet andere mensen en je leert sommige van hen kennen. Je ontdekt nieuwe culturen en gewoontes. Je komt ook mensen tegen die zich anders gedragen en anders denken en je komt ook mensen tegen die zich in andere omstandigheden bevinden dan waarin jij je bevindt. Deze kans moet je niet laten liggen. Probeer er veel van te leren en sta stil bij al deze verschillen om er lessen uit te trekken. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we echt stilstaan bij al deze verschillen die wij tijdens onze vakantie zien en meemaken, en meestal ook bekritisieren, dat we echt gaan waarderen wat wij hier hebben in onze omgeving en Allah daarvoor zullen bedanken.

Als laatste, beste broeders en zusters, wil ik het volgende zeggen: verricht de du3as van het reizen opdat Allah jou zal zegenen en beschermen. Houdt de wegen en nuttige plaatsen schoon. Val niemand lastig met jouw woorden of daden tijdens jouw vakantie. Rijdt voorzichtig, toont geen negatief reisgedrag en respecteer de verkeersregels, want een kleine verkeersovertreding kan het leven van een mens of meerdere mensen kosten! Houdt rekening met de mensen aldaar, vooral met jouw burens en familieleden.

En luister tot slot mee naar dit alomvattende, prachtige advies van Loeqman aan zijn zoon, hopelijk zullen we hier lering uit trekken. Allah zegt in de koran:

(يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَحْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ

عَزَمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) لقمان: 18-17-16.

"O, mijn zoon, ook al is er iets dat slechts, het gewicht van een mosterdzaadje heeft, dat zich in een rots bevindt, of in de hemelen, of in de aarde: Allah zal het tevoorschijn brengen. Voorwaar, Allah is Zachtmoedig, Alwetend. O mijn zoon, onderhoud de Salaat en roep op tot het goede en weerhoud van het verwerpelijke. En wees geduldig met wat jou treft. Voorwaar, dat behoort tot de aanbevolen daden En wend jouw gezicht niet af van de mensen en loop niet trots op aarde: voorwaar, Allah houdt van geen enkele verwaande opschepper. (Hoofdstuk 31: 16-17 -18)