

Allah aanbidden met een zuivere intentie

Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR)
Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 15/09/2017

Beste gelovigen, vóór de zomervakantie heb ik een serie preken gehouden over het onderwerp: “het gedrag en de manieren van een moslim”. In de tweede preek van deze serie heb ik het volgende gezegd: “Vanuit Islamitisch oogpunt houdt goed gedrag en goede manieren in dat een moslim zich netjes en op de juiste manier gedraagt tegenover alle mensen, ongeacht hun geloof, ras of afkomst. Daarnaast houdt het hebben van goed gedrag ook in dat men zich goed en netjes tegenover Allah (onze Schepper) gedraagt. Met andere woorden: men kan pas een goede moslim zijn, wanneer hij zijn plichten tegenover zijn medemens nakomt, maar ook zijn plichten tegenover Allah.

Wanneer we het dus hebben over de manieren en het gedrag van een moslim, dan bedoelen we ook de eigenschappen die een moslim tegenover Allah (ta3ala) dient te hebben. In de preek van 23 juni (einde van de maand ramadan) hebben we stilgestaan bij één van deze eigenschappen die een moslim tegenover Allah dient te tonen, namelijk: “hopen op de barmhartigheid van Allah”. Vandaag zullen we stilstaan bij “Het zuiveren van de intentie voor Allah”(Al-Ikhlās). Al-Ikhlās is één van de belangrijkste eigenschappen.

Beste gelovigen, de intentie is de belangrijkste daad van het hart. Zij bestuurt namelijk het hart en de ledematen. Als de intentie goed is, zullen de ledematen goed handelen, maar als de intentie niet goed is, zullen de ledematen verderf zaaien. Daarom “kijkt Allah niet naar het lichaam van de mens en niet naar zijn uiterlijk, maar kijkt Hij naar zijn hart en zijn daden”. (Moeslim)

De intentie bevindt zich in het hart en Allah kijkt naar het hart en welke intentie zich daarin afspeelt. Er zijn bijvoorbeeld diverse beweegredenen, motivaties en intenties om daden te verrichten en werken te gaan doen. De Islam houdt deze beweegredenen en intenties nauwlettend in de gaten. Is de intentie om dit werk te doen zuiver voor Allah of is het om aanzien van mensen te verwerven of om iets anders? Wie het werk zuiver doet voor Allah, zal worden beloond maar wie het werk doet om aanzien te verwerven of om beroemd te worden...zal niets bij Allah vinden. De profeet (vzmh) heeft gezegd:

“Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt”. (Al-Boekhari en Moslim)

De intentie van de dienaar in al zijn innerlijke en uiterlijke daden en uitspraken moet zuiver voor Allah alleen zijn. Zo heeft Allah Zijn vrome dienaren in de Koran als volgt beschreven:

(وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۗ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا) الإنسان:08-09

(En zij geven, hoe lief zij het ook hebben, voedsel aan de behoeftige, wees en gevangene. (zeggende): Wij geven jullie voedsel slechts ter wille van Allah; Wij wensen van jullie geen loon of dank.) (Hoofdstuk 76: Vers 08-09)

En Hij zegt in een ander hoofdstuk:

(وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) البينة:05

(Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als hoenafa (rechtzinnigen), het gebed te verrichten en de zakat te geven en dat is de rechte godsdienst) (Hoofdstuk 98: Vers 5)

Zo beseffen we dat de zuivere intentie (Al-ikhlaas) de basis van het monotheïsme (At-Tawhied) is en dat wanneer men zijn intentie alleen naar Allah richt, hij elke andere godheid verwerpt.

Beste gelovigen, Allah is namelijk de Enige Die kan inzien wat zich in het hart van Zijn dienaar afspeelt. De vraag luidt dan: “Waarom zou een dienaar van Allah zijn intentie naar iemand anders dan Allah richten, terwijl die andere het niet eens ziet of merkt?” Richt jouw intentie daarom alleen naar Allah en niet naar iemand anders. Het richten van de intentie naar iemand anders dan Allah, maakt een daad ongeldig. De beloning van daden die zonder een zuivere intentie zijn verricht, wordt door Allah verwaarloosd. Allah accepteert alleen daden die omwille van Hem zijn verricht. Allah zegt:

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ) الماعون:04-05-06

(En wee hen die de salaat bidden die hun salaat veronachtzamen die vertoon willen maken (om het aan de mensen te laten zien))

Het gaat dus niet alleen om het verrichten van zo veel mogelijk goede daden, maar het gaat er ook om met welke intentie men deze daden verricht. In het hiernamaals zullen mensen komen met enorm veel daden die ze in het aardse leven verricht hebben, maar uiteindelijk worden deze daden als waardeloos geclassificeerd, omdat de zuivere intentie niet aanwezig was. Deze mensen worden rechtstreeks naar de hel geleid omdat ze deze daden niet met een zuivere intentie voor Allah hebben gedaan maar juist om aanzien onder de mensen te verwerven. Weinig goede daden met Ikhlaas is dus beter dan veel goede daden zonder Ikhlaas. Daden met Ikhlas worden door Allah gezegend en de beloning daarvoor wordt door Hem vermenigvuldigd.

Een handeling zonder zuivere intentie is vergelijkbaar met een waardeloos geldbiljet. En hoe meer je de zuivere intentie in een daad stopt hoe meer waarde het geldbiljet krijgt.

Beste broeders en zusters, Allah (ta3ala) houdt heel veel van mensen die voor Hem werk verrichten met de zuivere intentie. Mensen die verantwoordelijkheid nemen daar waar nodig is. De Islam steunt op deze mensen die licht brengen in de duisternis. Deze mensen met een zuivere intentie hebben wij meer dan ooit nodig.

Maar mensen die hoge posities willen bekleden of iets ondernemen alleen om zichtbaar te zijn voor anderen, deze mensen doen meer kwaad dan goed. Wij moeten ons elk moment daarom afvragen:

Wat wil ik met mijn werk bereiken?

Wat wil ik met mijn woorden bereiken?

Wat wil ik met mijn handelingen bereiken?

Wanneer jouw antwoord is dat je de beloning van Allah wilt bereiken, ga dan door met je werk, maar wanneer jij iets anders wilt bereiken dan wordt het tijd om jezelf en jouw intentie te corrigeren.

Beste gelovigen, hier volgen een aantal kenmerken van een zuivere intentie (al-ikhlaas):

- Goede daden zo veel mogelijk proberen verborgen te houden. Daarnaast een gelijke hoeveelheid werk verzetten en wellicht veel meer werk verzetten in verborgenheid dan wanneer men in het openbaar is.
- Het stimuleren van andere mensen die met hun werk bezig zijn en het voorkomen dat deze mensen gedemotiveerd raken en het goede gunnen aan jouw concurrenten.

- Jouw bijdragen niet koppelen aan jouw positie. (Als ik niet de leider ben dan ga ik dit niet doen!). Als je voor Allah werkt dan mag jouw positie geen effect op jouw inzet hebben.

وصلی اللہ علی سیدنا محمد